

Ketting Sogns

KIRKEBLAD

nr. 3

juni, juli og august 2017



Fotograf Poul Dam.

2. pinsedag d. 4. juni

Friluftgudstjeneste ved Asserballe præstegård kl. 11.

Vi fejre traditionen tro kirkens fødselsdag med en friluftsgudstjeneste, i år bliver det i præstegårdshaven i Asserballe.

Efter gudstjenesten kan der købes pølser og drikkevare.

Vi håber på sol og godt vejr.

Søndag d. 27. august

Gospelgudstjeneste i Ketting kirke søndag d. 27. august kl.11.

Vi byder hverdagen velkommen efter sommerferien med en gospelgudstjeneste.

May J. Madsen, lederen af New Hope Gospel Choir, står for musik og sang.

Konfirmandindskrivning i Ketting sogn

De kommende konfirmander og deres forældre inviteres til informationsmøde og indskrivning onsdag d. 14. juni kl. 16.30-18 i Sognehuset. Konfirmandindskrivningen er for de børn der nu går i 6. kl. og bor i Ketting sogn.

Er I i tvivl, er I velkomne til at komme og høre nærmere.

Ketting kirke glæder sig til at byde de nye konfirmander velkomne.

Der vil være en kort introduktion til undervisningsforløbet, hvorefter hver enkelt konfirmand indskrives, så der er mulighed for en kort samtale med mig, hvis der er forhold der skal tages højde for. Medbring gerne kopi af dåbsattest og evt. navneattest.

Konfirmation i Ketting kirke er søndag d. 6. maj, 1. søndag i maj, 2018.

Med venlig hilsen Annette Birk-Sørensen

Nyt fra sognepræsten

Ved Anne Margrethe Hvas

Os - Dem - Vi

I september hvert år mødes næsten 1000 skolebørn til "Jesus på Slottet", en dramatiseret vandring med fortællinger om bibelske personers møde med Jesus. Personerne spilles af præster og frivillige fra Sønderborg kommunes kirker. Ofte har jeg spillet "Kvinden ved brønden". Denne kvinde og hendes møde med Jesus har noget helt aktuelt at sige til os. For det første kan vi lære noget af Jesu måde at henvende sig til en fremmed.

Det første der falder i øjnene, når man læser i Johannes evangeliet 4,5-26, det er, at Jesus henvender sig til en fremmed kvinde og spørger om noget helt konkret. Det er en bøn om hjælp. Det er en god måde at henvende sig til andre på, fordi det signalerer, at man ikke føler sig overlegen. Det er noget, vi kan lære af, både når vi henvender os til fremmede og til andre mennesker generelt. Når vi møder andre, er det godt at se dem som ressourcepersoner.

Men hvordan kan vi se de fremmede som ressourcepersoner?

Jeg tror ikke, vi skal være bange for at forvente os noget af vore medmennesker, og vi skal være opmærksom på, at langt de fleste ønsker og har noget at give til fællesskabet. Vi tror tit, at vi udelukkende skal hjælpe dem, der kommer hertil. Derfor ser vi ikke, hvad de kan bidrage med. Også kirkeligt set har vi brug for at se på hinanden på den måde. Vi må også her se på, hvad f.eks. de kristne nydanskere kan bidrage med. De kan tilføre kirken friskhed, liv og vækst. Den reaktion, de ofte vil møde i folkekirken, er lig den kvinden i teksten møder i samfundet: Hvis man ikke lige nøjagtig passer ind skubbes man ud.

For det andet kan vi af kvindens møde med Jesus lære noget om længslen efter mening og forståelse. Jesus ser hende og hendes længsel, og derfor begynder han samtalen med det, der er fælles for dem: De har begge brug for vand. Han ser hende som den, hun er. Jesus er ærlig uden at være fordømmende, hvilket gør, at de kan tale om væsentlige ting. Han aflæser hendes situation. Han peger på, at hun dels har et åndeligt behov og lige så meget et behov for fællesskab med andre. Af teksten kan vi se, at kvinden ikke var accepteret i samfundet, fordi hun kom på det forkerte tidspunkt efter vand og uden det sædvanlige følgeskab af andre kvinder.

Det er naturligvis oplagt at spørge lidt til det med vand, som er det Jesus beder kvinden om, men som også er det, han selv tilbyder. Vand betyder rigtig

meget i kristendommen. Tidligere har Jesus en samtale med Nikodemus. Den handler om vand og dåb. I dåben får vi direkte adgang til det vand, Jesus giver. Også i nadveren møder vi noget, vi skal drikke. Det er vigtigt at lægge mærke til, at vi kun kan drikke, hvis vi er nær kilden. Ligesom vi ikke fysisk kan leve uden vand, sådan gælder det også den indre længsel efter mening og forståelse, vort åndelige liv har også brug for vand og næring. Jeg er livets vand, siger Jesus om sig selv. Vandet er billede på det, Gud giver, som et menneske har brug for af kærlighed, hjælp, accept og tilgivelse. Vandet, kvinden og Jesus taler om er altså ikke kun noget specifikt, men også et billede på livskilden.

Det der gør denne fremmede kvindes historie så spændende for os, det er dette møde. Det ophæver alle de grænser, der kan sætte skel mellem mennesker. Her er en kvinde, der tilhører et folk og et køn, der ifølge jødisk tradition ikke havde adgang til Gud. Men Jesus både siger og viser, at alt dette ikke forhindrer hende i at have direkte adgang til Gud. Tilbedelsen af Gud i kristendommen er ikke bundet til et bestemt sted, køn eller en bestemt kultur. Det er relationen til Jesus, der er afgørende. Og det tror jeg, vi alle har brug for at blive mindet om.

Nyt fra menighedsrådet



Haderslev kaldes "Nordens Wittenberg", fordi Reformationen her kom 10 år tidligere end i kongeriget. Haderslev-artiklerne fra 1528 er den første evangelisk/lutherske kirkeordning i verden, og Nordens første lutherske præster blev uddannet i Haderslev. 500-året markeres med et folkemøde – Haderslevmødet – fredag d. 2. juni. Oplev bl.a. Niels Henrik Gregersen, Jonas Breum, Teitur, Georg Metz, Özlem Cekic, Peter Lodberg, Café Hack og Lisbeth Smedegaard. Syng nye salmer, smag på Luther-gryde og landets bedste Lutherlagkage, gå med Bibelselskabet på bibelvandring, og mød stiftets præster samtalesofaerne. Et program for dagen kan findes på www.haderslevstift.dk.

Til efteråret på Lutherdagen d. 31. oktober har vi et program i støbeskeen, hvor der vil blive et arrangement i kirken og omkring Sognehuset i Ketting. Programmet er endnu ikke færdigt, yderligere information vil følge i næste kirkeblad.

Foråret har lidt svært ved for alvor at komme i gang, men mon ikke den kommer. Jeg vil ønske alle en lys sommer med alt hvad det indebærer af nyt liv og udendørsaktiviteter.

På menighedsrådets vegne, Tove Lind.

Onsdag d. 31. maj kl. 19:30 Jens Rosendal fortæller – om sine sange - vi synger nogle af dem.

Jens Rosendal var 1965-1988 lærer ved Løgumkloster Højskole og indtil 1995 ved Jaruplund Højskole i Sydslesvig. Han har været redaktør for Højskolebladet.

Jens Rosendal har bidraget med 13 sange i Højskolesangbogen, blandt andet *Du kom med alt det der var dig* og to salmer i salmebogen, *De dybeste lag i mit hjerte*, *Du, som ud af intet skabte*.

Tilmelding ring / SMS til Jenny Skovmand 5150 1281. eller mail til: Kettingsogn@hotmail.com

30. august kl. 19:30 - Sådan var Ketting og Ketting sogn i "gamle dage".

Howdan var det i de gode gamle dage i Ketting sogn? Ja, dengang Ketting havde et hele - egen brandsprøjte, købmand, skole, mejeri, kro og meget andet. "Kun for mænd" har arbejdet aktivt med at finde materiale, billeder og med at sammensætte et program om Ketting Sogn for mere end 50 år siden.

Vi beder – helst senest 4 dage før - om tilmelding tlf. / SMS til 2825 1487 eller send mail til: Kettingsogn@hotmail.com

10. september kl. 19:30 - Sommer/Høstfest

Sommer-/ høstfesten begynder med en festgudstjeneste i Ketting Kirke kl. 11, med Annette Birk

som præst. Under selve gudstjenesten vil vi opleve et præ-/ Inter- og postludium med et fælles samspil med vores dejlige organist Jenny Skovmand og et semi professionelt orkester under ledelse af violinist Børge Larsen. Bagefter er der fælles samvær/hygge med spising og sang i Sognehuset. Vi forventer at slutte ved kl.15. Mød op til en god dag hvor vi får gode oplevelser sammen.

Vi beder – helst senest 4 dage før - om tilmelding tlf. / SMS til tlf. 2966 7322; eller send mail til: Kettingsogn@hotmail.com

27. september kl. 19:30 - Indien – Karen og Poul Dam

Indien er verdens største demokrati, det er en ung stat, der blev selvstændig i 1947. Der op imod 10 forskellige religioner Hinduismen er den dominerende, derefter kommer muslimer. Ja Indien med 13% muslimer er det land i verden, hvor der bor flest muslimer - omkring 140 mill.

Karen og Poul har besøgt indien 5 gange gennem mere end 40 år. Sidst i 2016, de fortæller om deres sidste rejse, om Sikher, Tibetanske budister, et besøg i en Tibetansk SOS børneby, Indiske venner, og om lidt om den udvikling, de har været vidne til i Indien fra deres første besøg i 1976 til nu.

Vi beder helst senest 4 dage før om tilmelding tlf. / SMS til 2825 1487 eller send mail til: Kettingsogn@hotmail.com



Bagerst fra venstre:

Kasper Karstensen, Jens H. Jensen, Alexander C. Hansen, Noah K. Iversen, William V. Lüders, Mads H. Christiansen, Micas Doktor, Lukas W. Kock

Midterst fra venstre:

Annette Birk, Thilde L. Jacobsen, Line H. Jensen, Julie L. Rasmussen, Cecilie Hansen, Frederikke Sandager, Camila K. Hejsel, Karoline R. Kullegaard, Liv M. B. Sørensen

Siddende fra venstre:

Lærke V. Holst, Betina H. Vohs, Andrea S. Rasmussen, Mathilde K. Jensen, Freja A. K. Jepsen, Sofie A. Holm

Babysalmesang

Babysalmesang er et tilbud for babyer i alderen 0-12 mdr. og deres forældre.

Vi mødes i Asserballe Præstegård torsdage kl. 10.00 for at synge og lege sammen. Sang og bevægelse varer en lille times tid og bagefter hygger vi os med en kop te. Vil du være med så kontakt Jenny Skovmand på tlf. 5150 1281



Gudstjenester

Juni

Søndag	4.	11.00	Pinsedag	Annette Birk
Mandag	5.	11.00	2. pinsedag OBS: Friluftgudstjeneste ved Asserballe præstegård	Annette Birk
Søndag	11.	09.30	Trinitatis søndag	Annette Birk
Søndag	25.	09.30	2. søndag efter trinitatis	Anne Margrethe Hvas

Juli

Søndag	2.	09.30	3. søndag efter trinitatis (Asserballe kirke)	Anne Margrethe Hvas
Søndag	9.	09.30	4. søndag efter trinitatis	Anne Margrethe Hvas
Søndag	16.	09.30	søndag efter trinitatis (Asserballe kirke)	Anne Margrethe Hvas
Søndag	23.	09.30	6. søndag efter trinitatis	Annette Birk
Søndag	30.	09.30	7. søndag efter trinitatis (Asserballe kirke)	Annette Birk

August

Søndag	6.	09.30	8. søndag efter trinitatis	Annette Birk
Søndag	13.	09.30	9. søndag efter trinitatis (Asserballe kirke)	Annette Birk
Søndag	20.	09.30	10. søndag efter trinitatis	Anne Margrethe Hvas
Søndag	27	11.00	11. søndag efter trinitatis Gospelgudstjeneste, se omtale	Annette Birk

Søndag den 18. juni er der ingen gudstjeneste. Vi henviser til nabosognene.

Sognepræst Annette Birk · tlf. 40 47 32 02, E-mail: abi@km.dk.

Træffes bedst i Asserballe Præstegård onsdag mellem kl. 10.00-12.00 eller på telefon. Mandag er fridag.

Sognepræst (kbf) Provst Anne Margrethe Raabjerg Hvas · Ramserl 20, Ketting, 6440 Augustenborg, tlf. 30 60 73 30 (74 47 16 33). E-mail: amrh@km.dk. Træffes bedst mandag-onsdag 8-9 og torsdag 9-10. Fredag er fridag.

Organist og korleder: Organist og korleder Jenny Skovmand, Asserballe St. 13, 6440 Augustenborg, tlf. 74 47 31 42.

Graver Finn Voss (Telefontid tirs-fredag 8-16) · Kontor: Kirkevænget 7, Ketting, tlf. 74 47 23 94.

Menighedsrådsformand Tove J. Lind · Sebbelev Skov 1, tlf. 24 94 79 13.

Kirkebil: Tlf. 74 45 95 45 · www.kettingkirke.dk · Kirkeblad nr. 3 udkommer i age 22.

Kirkekaffe – efter gudstjenester kl. 9.30

