

Ketting Sogns



KIRKEBLAD

nr. 3

juni, juli og august 2013



Foto: FRH

Så skal vi på stranden igen – der er Strandgudstjeneste søndag den 16. juni kl. 9.30

Vi fortsætter vores gode tradition, og i år håber vi på godt vejr og solskin. Sebbelev og Osbæk beboerforening og sognepræst Anne Margrethe Hvas har i fællesskab gjort klar til gudstjenesten ved Sebbelev strandeng. Følg skiltene gennem Sebbelev, så er det let at finde frem til gudstjenesten på stranden og tag gerne kaffekurven med. Der er opstillet borde og bænke, men tag også gerne egen campingstol med, så kaffen kan nydes efter gudstjenesten.

Gudstjenester i sommerferien

Sommerferietid er ofte lig med at rejse og opleve nyt. Alt det kan man også herhjemme. Hvad med at tage til gudstjeneste en søndag i Asserballe, og der opleve gudstjeneste i et andet kirkerum, der er indrettet helt anderledes end i Ketting. Muligheder er der, for i denne sommer indføres i juli måned veksellende gudstjenester mellem Ketting og Asserballe, hvor vi skiftes til at holde gudstjeneste. Se på bagsiden hvor og hvornår der holdes gudstjeneste.

Skal I holde konfirmation i maj 2014?

Konfirmandindskrivning i Ketting nye sognehus torsdag den 30. maj mellem kl. 16 og 18.

Nu er det tid til konfirmandindskrivning for de børn, der skal konfirmeres i foråret 2014. Det vil sige nuværende 6.klasses elever med bopæl i Ketting sogn. Indskrivning finder sted i Ketting kirkes nye sognehus lige bag kirken. Konfirmationen er søndag den 4. maj 2013.

Konfirmation eller ej ?

Er I i tvivl, så kom og hør nærmere. Der er mulighed for at melde sig til og være med uden at bestemmelsen er taget. Så kan efterårets undervisning måske afklare spørgsmålet.

Forældre og kommende konfirmander inviteres til indskrivningen. I skal medbringe kopi af dåbsattest evt. navneattest. Der bliver en kort introduktion til undervisningsforløbet, hvorefter hver enkelt konfirmand indskrives.

Ved Anne Margrethe Hvas

Med sommeren på vej kan vi nu for alvor se frem til dejlige dage med sol og ture ved strand og skov.

Er der noget bedre end på en varm sommerdag at gå der i vandkanten og samle sten? Finde den ene fine sten efter den anden, der er sletet glat af vandets blide bløde bevægelser.

Tid til eftertanke

En sådan dag ved vandet giver også mulighed for at gå stille i egne tanker. Og så tænke lidt over livet. Det er sundt og godt engang imellem at lade eftertanken få plads. Lever jeg som jeg gerne vil? Bruger jeg tid på det, som jeg dybest set synes, er det vigtigste i mit liv? Det er store spørgsmål som måske kan synes lidt langt fra sommerens afslappende feriedage. Men ofte er det netop, når vi kommer lidt ud af de vante hverdagsrammer, at vi er lidt mere åbne overfor den slags spørgsmål. Hvad skal der til for at gøre livet godt og sandt for mig?

Dit liv er som et syltetøjsglas

I en lille fin bog *Gud og Hvermand*, der udkom for en del år siden, findes en historie, der siger noget om det sande liv.

Historien lyder

En professor stod foran sine studerende med et stort tomt syltetøjsglas. Først tog han store sten og fyldte glasset. Er glasset fyldt? Ja, det var det, mente de studerende. Men så tog professoren nogle småsten og puttede dem i. Så rystede han, så de små sten gled ned mellem de store. Til sidst tog han noget sand og hælde det på. Sandet gled ned og fyldte alle de små sprækker.

Historiens pointe er, at syltetøjsglasset godt kan sammenlignes med et menneskeliv. De store sten er de betydningsfulde ting i livet. Familie, kæreste, helbred, tro. Og mister man alt andet, så vil livet alligevel være fyldt, hvis de store sten er der. Småstenene er de andre knap så vigtige ting fx arbejde, hus og bil. Sandet er billede på alt det andet, vi fylder vores liv med.

Fyld ikke først med sand

Pointen med den lille historie er, at et sandt liv findes der, hvor livets syltetøjsglas ikke først er fyldt helt op med sand. Der bliver der jo ikke plads til små sten, og da slet ikke til de store. Derfor gælder det om

ikke at bruge al sin tid på de små ubetydelige ting, som i virkeligheden ikke er altafgørende. De store betydningsfulde ting – værdier, der virkelig holder livet igennem, dem er der brug for at fokusere på og skabe plads til. Når de store værdier har fundet sin plads i dit liv, så skal der nok blive plads til både småsten og masser af sand.

Derfor er det godt engang imellem at spørge sig selv: Er fordelingen af store sten, småsten og sand i balance i mit liv?

Konfirmanderne 5. maj 2013



Foto: FRH

Siddende fra højre

Rasmus Lei Østergaard, Julie Vandel Jensen, Stine Marie Greve, Johanna Raabjerg Hvas, Maja Lindeberg Balle, Nicoline Amalie Krogh, Anders Hertz Mathiesen

Stående fra højre

Annette Birk, Alex Mejlvang Ellegaard, Lasse Høghøj Iversen, Mads Hjuler Jensen, Emil Andersen, Benjamin Laugesen, Jacob Hjortshøj Kammann, Emil Kock, Jonas Thuesen Jacobsen, Anne Margrethe Hvas

Ved Poul Steffen Dam

Sognehuset:

Huset blev indviet søndag d. 28. marts. Det startede med en festgudstjeneste og derefter fortsatte vi i sognehuset med et lille traktement og taler af formand, provst, Jens Bladt fra provststudvalget, arkitekt Mogens Svenning, Landsbylauget og håndværkerne. Vi takker for gaverne: En gæstebog fra Asserballe Menighedsråd, en vase med blomst fra Landsbylauget, et maleri malet af organist Sebastian Clasen, et rundt havebord med to stole fra Annalise og Jørgen Brink og Bent Klausen, et puslebord på handikap-toiletet fra arkitekt og håndværkere, samt 25.000 kr. fra Mads Clausens fond, dette beløb er anvendt til en interaktiv tavle i konfirmandlokalet.

Sognehuset er det sted i Ketting, hvor man har den bedste udsigt. Der er et godt kikk til Egen mølle, Ketting Nor og Egen kirke. Når foråret er godt på vej, vil vi stille havebordet og de 2 stole ud på husets terrasse, hvorfra man kan nyde solnedgangen, det er måske også med den bagtanke vi har fået bord og stole?

Regnskabet for byggeriet er ikke helt færdigt endnu, men det vil ende på omkring 3,5 mill. kr., dertil kommer omkring 400.000 kr. til inventar som menighedsrådet har betalt af vore egne midler.

Præstegården:

Samtidig med byggeriet af sognehuset er der sket en ombygning af præstegården, konfirmandstuen er nedlagt - en del af den er indrettet som kontor og resten er tillagt havestuen. Huset er på den måde blevet lidt mere opdelt i en privat og en offentlig del, hvor provsten har sit kontor. Det er sket ved at bagindgangen er nu opdelt i to: Et lille vindfang med adgang til kontoret, og en privat del hvor trappen til loftsetagen nu befinder sig. Bryggers, bad og toiletter er alle fornyet. Arbejdet er i skrivende stund i den afsluttende fase, pris omkring 1,7 mill kr.

Ny medhjælper:

Vi har i april måned ansat en ny medhjælper på timebasis, det er Bjarne Iversen fra Elstrup. Bjarne deler jobbet hos os med et job som byggeleder og kontormand hos Guderup Byg. Det er tanken at ud-

danne ham, så han kan overtage jobbet som graver og kirketjener. Bjarne har været byggeleder på vores sognehus, hvor vi har lært ham at kende, som en behageligt og ordholdende person.

Det betyder at Heine Nielsen, der i snart 25 år har fungeret som medhjælper nu påbegynder sit otium, og kun fungerer som afløser, når vi ikke kan få tingene til at gå op. Vi vil vente til sommerfesten i august måned med at tage officiel afsked med Heine.

Sommerfest:

I lighed med de foregående år inviterer vi til sommerfest. I år er det den 25. august. Det bliver lidt anderledes, da vi for fremtiden holder den i Sognehuset. Hvis tilmeldingerne bliver så mange, at de sprænger husets rammer, så vil vi løse dette. Programmet vil stort set blive som vanligt: Vi starter med gudstjeneste i kirken, vi spiser sammen, der er aktiviteter for børn, der kommer et foredrag, i skrivende stund har vi ikke et navn på foredragsholderen.

Det koster ikke noget at deltage, men et tilskud til kirkebøssen modtages med tak, tilmeldingen kan foregå på forskellige måder:

- Man kan skrive sig på en liste, der hænger i våbenhuset i kirken.
- Man kan ringe til graveren (oplys navn, antal voksne og antal børn) 7447 2394
- Man kan sende en mail (oplys antal voksne og antal børn) til: Kettingsogn@hotmail.com

Efterårets sognemøder (se nærmere i næste nr. af kirkebladet):

25. september: Kirke-skole samarbejdet i Sønderborg Provsti, hvis du vil blive klogere på: Jesus på slottet, salmesangsprojektet og hvad der ellers rører sig inden for området så sæt kryds i kalenderen, et arrangement for nysgerrige, forældre, bedsteforældre og oldeforældre.

30. oktober: Trylleri i forkyndelsen. Du kan møde en præst, der også kan trylle.

Besøg af præsten er det muligt?

Ja, naturligvis. Vi besøger gerne enhver, der ønsker et besøg af præsten til en lille snak eller samtale. Det eneste der kræves er et lille paj om det. Så ring endelig til præsten eller fortæl præsten, at I kender én, der gerne vil have besøg, så kommer en af os meget gerne. Sognepræst Annette Birk træffes på 40 47 32 02 og Anne Margrethe Hvas træffes på 74 47 16 33.

TAK for hjælpen!

Den 10. marts blev der indsamlet 12195,- til Folkekirkens Nødhjælp, som hjælp til kampen mod sult i verdens fattige lande. Der har aldrig før været samlet så mange penge ind hos os. Så tusind tak til

alle der gav pengene og til de 23 indsamlere, konfirmander, forældre og andre frivillige, som gik rundt denne kolde wintersøndag i marts 2013 hos os. Indsamlingsleder Folmer Hvas

Menighedsrådsmøde

Menighedsrådsmøder holdes i Ketting nye sognehus på følgende dage: den 19. juni og den 21. august begge dage kl. 19.00.

Sommergudstjeneste i Dorotheas kapel, Sønderborg slot søndag den 4. august kl. 15.00 ved Anne Margrethe Hvas.

Gudstjenester

Juni 2013

Søndag 2.	kl. 11.00	1. søndag efter trinitatis	Annette Birk
Søndag 9.	kl. 9.30	2. søndag efter trinitatis	Annette Birk
Søndag 16.	kl. 9.30	3. søndag efter trinitatis Strandgudstjeneste i Sebbelev se side 1	Anne Margrethe Hvas
Søndag 23.	kl. 9.30	4. søndag efter trinitatis	Annette Birk
Søndag 30.	kl. 9.30	5. søndag efter trinitatis i Asserballe	Annette Birk

Juli 2013

Søndag 7.	kl. 11.00	6. søndag efter trinitatis	Annette Birk
Søndag 14.	kl. 9.30	7. søndag efter trinitatis i Asserballe	Annette Birk
Søndag 21.	kl. 9.30	8. søndag efter trinitatis	Annette Birk
Søndag 28.	kl. 9.30	9. søndag efter trinitatis i Asserballe	Annette Birk

August 2013

Søndag 4.	kl. 11.00	10. søndag efter trinitatis	Anne Margrethe Hvas
Søndag 11.	kl. 9.30	11. søndag efter trinitatis i Asserballe	Anne Margrethe Hvas

Sognepræst Annette Birk · tlf. 40 47 32 02, e-mail: abi@km.dk.

Træffes bedst i Asserballe Præstegård onsdag mellem kl. 10.00-12.00 eller på telefon. Mandag er fredag.

Sognepræst (kbk) Provst Anne Margrethe Raabjerg Hvas · Ramserl 20, Ketting, 6440 Augustenborg, tlf. 74 47 16 33 eller 30 60 73 30 e-mail: amrh@km.dk. Træffes bedst mandag-torsdag 8.00-9.00, fredag er fredag.

Organist og korleder Sebastian Clasen · Storetoft 16, Sønderby, Kegnæs, 6470 Sydals, tlf. 24 78 33 97.

Graver Helge Paulsen (Telefontid tirs-fredag 8-16) · Kontor: Kirkevænget 7, Ketting Tlf. 74 47 23 94.

Menighedsrådsformand Poul Steffen Dam · Smedegade 36, Ketting, tlf. 28 25 14 87.

Kirkebil: Tlf. 74 47 24 00 · www.kettingkirke.dk · kirkeblad nr. 4 udkommer i uge 33, 2013.

Kirkekaffe – efter gudstjenester kl. 9.30

