

Ketting Sogns

K I R K E B L A D

nr. 4

september · oktober · november 2011



Sognemøder

Hvor blev Maria af ?

*Onsdag den 14. september 2011
kl. 19.30 i præstegården*

Pastor emeritus Frederik Birkler stille spørgsmålet: Er der mon noget særligt interessant ved Maria – altså Jesu mor?



De fleste danskere vil sikkert mene, at vi roligt kan overlade Maria til den romersk-katolske kirke, og at hun næppe har noget at sige os, der hører til i den lutherske afdeling. Og dog. Alene i betragtning af, at Maria var den, der bar kristendommens grundlægger ind i vores verden, må man vel sige, at hun har en vis betydning. I hvert fald er der nogle omstændigheder ved hendes liv og færdens, som kan vise sig at være endog temmelig interessante også for os i den evangelisk-lutherske folkekirke. Dette skal vi

høre meget mere om i Frederik Birklers tankevækkende og oplysende foredrag i Ketting præstegård. Foredraget vil blive efterfulgt af en række fine, stemningsfulde lysbilleder.

Af hensyn til kaffebord er der tilmelding til Anne Margrethe Hvas tlf. 74 47 16 33 senest mandag den 12. september.

Mød en 1-års jubilær i sognet!

*Onsdag den 12. oktober 2011
kl. 19.30 i præstegården*

Sognepræst Annette Birk fortæller stort og småt om hendes vej til Als, hvor hun den 31. oktober 2010 blev ordineret og indsat som præst i Asserballe med forpligtelse til også at arbejde i Ketting sogn. Mange af jer har allerede mødt Annette. Nu er der lejlighed til at høre hende fortælle lidt mere om, hvem hun er og hvilke erfaringer hun bringer med sig her til os. Af hensyn til kaffebord er der tilmelding til Anne Margrethe Hvas tlf. 74 47 16 33 senest mandag den 10. oktober.

Nyt fra Sognepræsten

Ved Annette Birk

Mest af alt holder jeg af hverdagen. Dan Turell skrev i 1984 digtet Hyldest til hverdagen. Fra søndag efter pinse til søndag inden 1. søndag i advent befinder vi os i kirkeårets hverdag.



Det er i hverdagen, at vi lever størsteparten af vores liv, og i hverdagen vi ser tilbage på begivenheder, fester og mærkedage, ligesom det er i hverdagen vi planlægger kommende mærkedage.

Jeg håber sommeren og de lyse aftner er blevet nydt, at der er samlet kræfter til de aftner og nætter, hvor mørket lige så stille, men sikkert vil tage deres magt. Årstidernes skifte hører med til livet på vores breddegrader.

Hver årstid har sin charme. I september kan vi nyde den særlige blå farve som kun septemberhimmelen kan lave, den særlige duft, som findes i skoven, når bladene fra år falder af og begynder at formulde, de særlige farver i havens sidste blomster og duften af modne æbler.

Nu kommer årstiden hvor vi vil synge »Nu falmer skoven trindt om land.« Og det er på denne årstid naturen fremkommer med et væld af gyldne farver. Bøgeskoven der i maj stod smuk, spæd, ja nærmest selvlysende grøn, vil her i efteråret fremstå i et orgie af nuancer, en flammende ild af kulør, der peger både bagud og fremad. Bagud mod den sommer, der er forbi, mod det lager af liv og overskud, som sommeren gav. Fremad mod den hvile og dvale, der skal til, når sommerens

næring skal finde sin rette form for at kunne genskabes til næste år.

Efteråret kan være vemodets tid, noget godt er forbi og nu venter den stille tid, hvor livet tilsyneladende bukker under i vinterkulde og mørke. Men efteråret er også tiden til at være taknemmelig. Derfor er der en god grund til at holde gudstjeneste, hvor vi siger tak for årets høst. Vi har brug for at komme til livets skaber med vores taknemmelighed, vi har brug for at sige Gud tak for, at han endnu et år har ladet vores hænder arbejde lykkes. Og det er den bedste indgang til efteråret; at begynde den mørke tid med at sige Gud tak. At sige tak for at han er med os i de mørke dage der kommer, at han ikke lader os gå alene, men er med os, også i de dage, hvor det ikke kun er mørket udenfor, men også mørket inden i os, der vokser sig tæt.

Efteråret igennem vil Gud skænke os dage, skønne dage hvor solen bryder frem og hvor farverne vil være mere glødende end på noget andet tidspunkt. Dage hvor det dufter af formuldede blade, sensommerblomster og modne æbler.

Og når mørket bliver allertættest, der hvor efteråret går over i vinteren, da skal vi høre ordene om, at Gud sendte lyset til jorden. Jesus Kristus, Guds egen elskede søn, kom som et lille barn her til jorden. Her måtte han leve, lide og dø for at Guds lys altid må kunne skinne ind i menneskers tætteste mørke.



Gudstjenester i Ketting Kirke

Vær med til gudstjenester i Ketting kirke

Der er mange og mange slags at vælge imellem.

Den almindelige gudstjeneste
søndag morgen kl. 9.30

En gudstjenesteform efter bestemt mønster, som vi kender. Den kaldes også en højmesse.

Høstgudstjeneste
søndag den 11. september kl. 9.30

Kirken er pyntet til fest og dagens tema er tak for livet og høstens afgrøder. Der er offergang, som vi har tradition for i Ketting.

Børnefamiliegudstjeneste søndag den 18. september kl. 9.30

Kom og lad dig overraske. Her er noget for børn i alle aldre, men salmerne og bibelfortællingen er tilrettelagt så førskolebørn har størst muligt glæde af det.



Minikonfirmandgudstjeneste søndag den 2. oktober kl. 13.00

Minikonfirmanderne deltager i gudstjenesten. Efterfølgende vil der være sodavand og kage i præstegården.

Konfirmand-gospelgudstjeneste søndag den 30. oktober kl. 10.30

Kom med til Sottrup kirke, hvor Kettings konfirmander sammen med konfirmanderne fra Asserballe og Sottrup afslutter en forrygende musikweek-end.

Det bliver en kæmpe oplevelse og et brag af en gospelgudstjeneste fyldt med medrivende musik og 60 glade unge mennesker. Snyd ikke dig selv for den oplevelse også selvom du ikke har en konfirmand i familien. Konfirmanderne synger under ledelse af dirigent og musiker Henrik David Mikkelsen og gospelkorsanger og instruktør Trine Halse, så kom og vær med til en festlig, medrivende og livsbekræftende søndags gudstjeneste i Sottrup kirke kl. 10.30.

Nyt fra Menighedsrådet

Menighedsrådsvalg 2012!

Nogle vil måske mene at det er tidligt at begynde at skrive om menighedsrådsvalg et år før det skal afholdes men...

Et sogn kan kun fungere, hvis der står et aktivt menighedsråd bag. Der er en stigende tendens til at centralisere ting og lave større og større enheder – det er formodentlig fornuftigt i mange sammenhænge, men der er også ulemper. Den største er vel at det lokale islæt med nærhed og interesse for den enkeltes ve og vel toner bort.

Kirken bliver et sted, hvor man blot »bestiller tid« når man skal giftes – »bestiller tid« når man har fået et barn, der skal døbes, det samme gælder konfirmation og når det hele er slut – så »bestilles tid« af de efterladte til bisættelse/begravelse.

Vi der bor i udkants Danmark – vi kan ikke følge med i alle tidens mange strømninger, der ofte kræves større og større enheder for at finansiere disse.

I stedet kan vi søge at holde fast i det nære, hvor det lokale islæt med nærhed, omsorg, interesse for den enkeltes ve og vel er i højsædet.

Det er min erfaring at man med alderen får en stigende erkendelse af dette – det bekræftes ofte når man ser på alderen på de mest trofaste kirkegængere.

At støtte og holde fast i »det nære« – er efter min overbevisning en af de måder hvormed vi kan udvikle »udkants Danmark«, så betegnelsen får en meget mere positiv betydning.

Som medlem af et menighedsråd stilles man overfor mange opgaver de praktiske såvel som de bløde – gør dig din egen stilling klar – har du lyst til at tage en tørn, og støtte Ketting Sogn? Ønsker du yderligere oplysninger, så står jeg til rådighed.

*Med venlig hilsen
Poul Steffen Dam (Formand)*

De næste menighedsrådsmøder, der er offentlige, holdes kl. 19.30 i konfirmandstuen i præstegården den 7. september og 2. november.

Orgel og korkoncert i Ketting kirke
fredag den 4. november 2011 kl. 19.00

Organist Sebastian Clasen leder denne musikalske
aften, hvor der veksles mellem orgel og kormusik.

Allehelgens mindegudstjeneste
søndag den 6. november kl. 9.30

Et lys for hver vi har mistet i sognet i årets løb tæn-
des og deres navne læses op. På den måde mindes vi



efter gammel dansk skik vore
kære, der nu er døde.

Når vi nævner deres navn
og mindes deres liv, mindes
vi i håbet om og troen på, at
Guds løfte gælder vore døde
som os selv, at vi hører hjem-
me i Guds nærhed – i livet og
efter døden i evigheden.

Gudstjenester

Kirkekaffe - hver søndag



SEPTEMBER 2011

Søndag 4.	kl. 9.30	11. søndag efter trinitatis	Annette Birk
Søndag 11.	kl. 9.30	Høstgudstjeneste	Anne Margrethe Hvas
Søndag 18.	kl. 9.30	13. søndag efter trinitatis Børnefamiliegudstjeneste	Anne Margrethe Hvas
Søndag 25.	kl. 10.00	14. søndag efter trinitatis i Asserballe Æblefest fra kl. 10-15	Annette Birk

OKTOBER 2011

Søndag 2.	kl. 13.00	15. søndag efter trinitatis Minikonfirmandgudstjeneste	Annette Birk
Søndag 9.	kl. 9.30	16. søndag efter trinitatis	Anne Margrethe Hvas
Søndag 16.	kl. 9.30	17. søndag efter trinitatis	Anne Margrethe Hvas
Søndag 23.	kl. 9.30	18. søndag efter trinitatis	Annette Birk
Søndag 30.	kl. 10.30	19. søndag efter trinitatis Konfirmand gospelgudstjeneste i Sottrup kirke	Annette Birk, A.M. Hvas, Vibeke von Oldenburg

NOVEMBER 2011

Søndag 6.	kl. 9.30	Allehelgen Annette Birk medvirker ved navneoplæsningen	Anne Margrethe Hvas
Søndag 13.	kl. 9.30	21. søndag efter trinitatis I forbindelse med gudstjenesten er der kransenedlæggelse	Annette Birk

Sognepræst (kbf) Provst Anne Margrethe Raabjerg Hvas · Ramserl 20, Ketting, 6440 Augustenborg, tlf. 74 47 16 33
e-mail: amrh@km.dk. Træffes bedst mandag-tirsdag 8.00-9.00, onsdag-torsdag 12.00-13.00 og fredag er fridag.

Sognepræst Annette Birk · tlf. 40 47 32 02, e-mail: abi@km.dk.
Træffes bedst i Asserballe Præstegård onsdag mellem kl. 10.00-12.00 eller på telefon. Mandag og fredag er fridage.

Organist og korleder Sebastian Clasen · Storetoft 16, Sønderby, Kegnæs, 6470 Sydals, tlf. 24 78 33 97.

Graver Helge Paulsen (Telefontid tirs-fredag 8-16) · Kontor: Kirkevænget 7, Ketting Tlf. 74 47 23 94.

Menighedsrådsformand Poul Steffen Dam · Smedegade 36, Ketting, tlf. 74 47 14 87.

Kirkebil: Tlf. 74 47 24 00 · www.kettingkirke.dk · kirkeblad nr. 1 udkommer i uge 45, 2011.