

Ketting Sogns

K I R K E B L A D

september · oktober · november 2009



Høstgudstjeneste for hele familien med efterfølgende planteauktion

Søndag den 20. september kl. 9.30 til ca. 11.00

Tag en lille plante med, når vi holder høstgudstjeneste. Den kan udtrykke vores taknemlighed over alt det gode, vi får fra naturens spisekammer.

Den taknemlighed kan vi udtrykke, når vi i gudstjenesten vender blikket mod Gud. Bagefter vil vi vende os mod dem, der ikke har fået ligeså meget af livets rigdom, som vi har. Derfor opfordres alle til at medbringe en lille plante – f.eks. en stikling fra staudebedet, en flot buket fra haven, en potteplante – hvad som helst, der kan stå i have eller vindueskarm og sprede glæde. Læg gerne en lille seddel ved planten med navn og evt. beskrivelse.



Høstauktionsplante.



www.kettingkirke.dk

Efter gudstjenesten samles vi ved graverboligen. Her holder vi en festlig auktion over alle de medbragte planter. Så her er chancen for at købe en ny spændende plante med hjem til haven eller stuen. Pengene fra auktionen går ubeskåret til Folkekirkens Nødhjælp.

Børnefamiliegudstjeneste med kirkefrokost

Søndag den 25. oktober kl. 9.30 til 13.00

Gud vil holde fest, men er der nogen, der vil komme til middagen, det er dagens tema. Vi skal synge og opleve den bibelske fortælling gennem vore sanser. Her er noget for børn og voksne i alle aldre. Efter gudstjenesten er alle inviteret til en enkelt lille kirkefrokost i præstegården. Frokosten koster 10 kr. for børn og 20 kr. for voksne.

Nyt fra Sognepræsten

Af Anne Margrethe Hvas

Få inspiration til fordybelse

Internettet kan man bruge til mange ting. Det kan være en tidssluger, men internettet kan også være en vej til fordybelse. Der er utallige spændende steder at kigge også i kristne emner. Så skulle du sidde en aften og have tid og lyst til at gå på opdagelse og få lidt ny information, viden, indsigt om og i kristendommen, så er her et par links:

www.folkekirken.dk

www.bibelen.dk

www.dendanskesalmebogonline.dk

www.barnetro.dk

www.cyberkirken.dk

www.altertavler.dk

www.tvtro.dk

Vil du hellere sidde med en god bog, så er hjemmesiden www.aslan.dk stedet at kigge. Her er masser af gode bogtitler for både børn og voksne.

Nyhedsbrev om børne-familiegudstjenester

Efter sommerferien vil der som i foråret bliver en månedlig børne-familiegudstjeneste. Det er en gudstjeneste for alle, men den er særligt tilrettelagt for børn. Således vil der være en lille aktivitet, bevægelsessange og en lidt mere fri gudstjenesteform. En sådan gudstjeneste vil oftest vare 45 minutter. Har du lyst til at få en kort orientering / huskemail med dato, tid og tema for disse gudstjenester ca. en 10 dage før, så kan du få et lille nyhedsbrev tilsendt via mail ved tilmelding til amrh@km.dk.

Sognemøder

En dansk kirke i Canada – hvad er nu det?

Onsdag den 30. sep. kl. 19.30 i Ketting præstegård

Sognepræst Preben K. Mogensen, der er præst i den danske menighed i Ansgar Kirke, Flensborg, fortæller om sine år som præst i den danske menighed i Grimsby, Ontario i Canada. Preben Mogensen er en vidende og engageret præst, der har meget at fortælle, så glæd jer til en spændende aften.



Syng Grundtvigs salmer med Sydalskoret

Onsdag den 21. oktober kl. 19.30 i Ketting kirke

Aftens program består af kendte og ukendte salmer og sange af den store danske salmedigter N.F.S. Grundtvig. Nicolai Frederik Severin Grundtvig, (1783-1872), var digter og præst.

Han har haft stor indflydelse i Danmark, hvor hans talrige sange og salmer er gledet ind i kulturarven. Udover salmerne er Grundtvig kendt for sit arbejde for at realisere sin idé om friskoler og folkehøjskoler. Også på det politiske område var han aktiv, og var medlem af den rigsforsamling som i 1849 gav Danmark sin grundlov. Grundtvig har skrevet nogle af vore mest populære salmer, f.eks. Den signede dag med fryd vi ser og Et barn er født i Bethlehem, men også mange andre salmer og sange. Nogle af de mange salmer og sange skal vi stifte bekendtskab med. Vi skal synge, høre om salmerne og lytte til Sydalskoret under ledelse af Tine Braun. Koret vil både synge med og synge for os. Midtvejs serveres kaffe, te og kage.



Sydalskoret under ledelse af Tine Braun.

Sogneaften med Holger Lissner

Tirsdag den 17. nov. kl. 19.30 i Asserballe præstegård

Aftenen holdes som fællesarrangement med Ketting, Asserballe og Notmark sogne. Salmedigteren Holger Lissner kommer og fortæller om sine salmer i bl.a. salmebogen. Indimellem skal vi synge nogle af hans salmer. Der kan købes aftenkaffe.

Holger Lissner var i mange år præst i Sønder Bjert ved Kolding. I 40 år har han skrevet salmer, hvoraf en del kom med i den nye salmebog i år 2003. Drivkraften i hans arbejde med salmer, har været at finde et nutidigt sprog, så mennesker opdager, at det kommer dem ved, at sangene også handler om dem. Det gælder både i ordene og musikken.

Allehelgensdag med lystænding og navneoplæsning

Søndag den 1. november kl. 9.30

Et lys for hver vi har mistet i sognet i årets løb tændes og deres navne læses op. På den måde mindes vi efter gammel dansk skik vore kære, der nu er døde. Når vi nævner deres navne og mindes deres liv, mindes vi i håbet om og troen på, at Guds løfte gælder vore døde som os selv, at vi hører hjemme i Guds nærhed – i livet og efter døden i evigheden.



Så syng da, Ketting

Søndag den 15. november kl. 9.30

Blandt indianerne går det ord, at ”Sange er tanker, der kommer ud med åndedrættet, når mennesket bevæges af stor kraft og ikke længer kan nøjes med at tale ..”

Indianerne synger – og vi synger. Måske synger alle folkeslag? I hvert fald mener etnologer, der har studeret jordens folkeslag, at vide, at musik er en del af alle kulturer enten i form af sang eller dans.

I vores kultur er sange og salmer centralt placeret. Her synger vi ud om landet, folket, historien, troen, naturen, menneskelivet – kort sagt: vi synger om livet. Al sang har imidlertid altid to retninger. Præcis de samme to retninger, der beskriver vores vejtrækning: *ud og ind*. Samtidig med at vi synger ud om livet, synger vi os ind i livet.

Så syng da, Ketting... er overskriften for salmesangsgudstjenesten den 15. november. Inden kirkekaffen efter gudstjenesten lægges en krans ved mindesmærket for de faldne under 1. verdenskrig.



Stemmingsbillede fra gudstjenesten på standengen ved Sebbelev den 2. august 2009, hvor omkring 80 børn og voksne og en million mariehøns var samlet på en dejlig sommer søndag.

Nyt fra Menighedsrådet

Af Poul Steffen Dam

Kirkernes budgetter

Finanskrisen får også indflydelse på kirkernes budgetter. Sønderborg provsti har bedt alle menighedsråd om at spare på deres driftsbudgetter. Det betyder at der bliver færre penge at gøre godt med i 2010 end i 2009. I skrivende stund kender vi ikke slutresultatet.

Billeder

Har du et billede med relation til Ketting kirke eller Ketting sogn, så send / aflever det til mig, så kan det være at vi vælger at bruge det i kirkebladet: psdam@mail.dk / Smedegade 36, Ketting.

1. søndag i Advent tændes juletræet og lysene bæres ind i kirken

Søndag den 29. november

Kl. 15.15 tændes vores fælles juletræ på pladsen ved kirken. Landsbylauget sørger for en fornøjelig tid inden gudstjenesten.

Kl. 16.00 begynder gudstjenesten, hvor børnene bærer lys og stjerner ind i kirken sammen med den blå lampe. Her brænder en lille flamme, der er tændt ved det levende lys i Bethlehem, der altid brænder på Jesu fødested.

Når lysene er kommet ind og adventskransen tændt holdes en kort børnefamiliegudstjeneste.



Stemmingsbillede fra 1. søndag i Advent 2008.



Gudstjenester

September 2009

Søndag	6.	kl. 9.30	13. søndag efter trinitatis	Malene Samsø Nielsen
Søndag	13.	kl. 9.30	14. søndag efter trinitatis	Anne Margrethe Hvas
Søndag	20.	kl. 9.30	Høstgudstjeneste (se forsiden)	Anne Margrethe Hvas
Søndag	27.	kl. 9.30	16. søndag efter trinitatis	Malene Samsø Nielsen

Oktober 2009

Søndag	4.	kl. 9.30	17. søndag efter trinitatis	Anne Margrethe Hvas
Søndag	11.	kl. 9.30	18. søndag efter trinitatis	Anne Margrethe Hvas
Søndag	18.	kl. 9.30	19. søndag efter trinitatis	Malene Samsø Nielsen
Søndag	25.	kl. 9.30	Børnefamiliegudstjeneste (se forsiden)	Anne Margrethe Hvas

November 2009

Søndag	1.	kl. 9.30	AlleHelgens mindegudstjeneste med navneoplæsning (se side 3)	Anne Margrethe Hvas
Søndag	8.	kl. 9.30	22. søndag efter trinitatis	Malene Samsø Nielsen
Søndag	15.	kl. 9.30	Så syng da, Ketting (se side 3)	Malene Samsø Nielsen
Søndag	22.	kl. 9.30	Sidste søndag i kirkeåret	Anne Margrethe Hvas
Søndag	29.	kl. 16.00	1. søndag i Advent (se ovenfor)	Anne Margrethe Hvas

Sognepræst (kbf) Anne Margrethe Raabjerg Hvas · Ramsert 20, Ketting, tlf. 74 47 16 33, e-mail: amrh@km.dk

Sognepræst Malene Samsø Nielsen · tlf. 74 47 32 02, e-mail: msn@km.dk

Organist og korleder Sebastian Clasen · Vesterkobbel 10, Kegnæs, 6470 Sydals, tlf. 24 78 33 97

Graver Helge Paulsen (Telefontid tirs-fredag 8-16) · Kontor: Kirkevænget 7, Ketting Tlf. 74 47 23 94

Menighedsrådsformand Poul Steffen Dam · Smedegade 36, Ketting, tlf. 74 47 14 87

Kirkebil: VivisTaxi · Tlf. 74 47 24 00 · **Kirkekaffe hver søndag**